



Menno's Global Village | Reisaanbod 2023

# Inleiding

Voor korte of langere tijd reizen, (vrijwilligers)werk in het buitenland en het aangaan en onderhouden van internationale contacten zijn steeds vanzelfsprekender, zeker voor jonge mensen. De ontmoetingen en ervaringen die je daarin opdoet zijn verrijkende ervaringen, die je hele leven met je meegaan. Als je die ervaringen binnen het wereldwijde doopsgezinde netwerk op wilt doen, ben je bij Menno's Global Village aan het goede adres!

Voel je de reiskriebels al opkomen? Blader dan snel verder, want in dit programma vind je ons reisaanbod voor 2023. Het aanbod bestaat uit reizen met een vaststaande datum die wijzelf of één van onze partners organiseren. Daarnaast hebben we een doorlopend aanbod van reizen die we samen met jou het hele jaar door kunnen organiseren.





# Jaaroverzicht

## > Wereld broederschapdag — 20 t/m 22 januari

Het derde weekend van januari staat in het teken van verbondenheid. Die zondag is het World Fellowship Day. En in dat weekend maakt MGV een exchange van Doopsgezinde jongeren mogelijk tussen vier landen. Engelse, Zwitserse, Spaanse en Nederlandse jongeren gaan op bezoek in elkaars gemeente abroad en zijn daar te gast. Een weekend met nieuwe inzichten, manieren van de dienst vieren en vrienden.

## > Ontmoetingsdag — 7 mei

Dit voorjaar organiseert Menno's Global Village in het voorjaar weer een leden-dag voor jongeren die op reis zijn geweest met ons, of die komend jaar(en) graag een inspirerende reis willen maken! We zullen met een leuk laagdrempelig programma elkaar leren kennen, horen wat voor gave reiservaringen er al zijn geweest, en of we misschien ook voor jou wat in de aanbieding hebben!

## > St. Egidio — 18 t/m 21 mei

Sant'Egidio is een christelijke gemeenschap die zich wereldwijd inzet voor de zwakkeren, armen, daklozen en vluchtelingen in de samenleving. Oorspronkelijk ontstaan in Italië, inmiddels in allerlei landen actief, zo ook bij onze Zuiderburen in Antwerpen! Bij Sant'Egidio is het mogelijk om mee te helpen met allerlei projecten en initiatieven, Menno's Global Village organiseert dan ook tijdens het Hemelvaart-weekend een jongerenreis naar Sant'Egidio in Antwerpen. Meer informatie zal nog volgen!

# Jaaroverzicht

## > Taizéreis — 9 t/m 16 juli

Bezoek de oecumenische kloostergemeenschap Taize in Frankrijk en ontmoet jongeren uit de hele wereld! Laat je inspireren door elkaars verhalen en ervaar de kracht van solidariteit en verbondenheid.

## > Klusreis Climont, Frankrijk — 21 t/m 26 augustus

In de ochtend klussen aan een oude kerk en vakantiehuizen. In de middag een mooie wandeling door de bergen van de Vogezen, een bezoek aan een museum of ontmoeting met lokale jongeren. En 's avonds genieten van de zwoele zomeravond met elkaar en een goed glas wijn. In augustus organiseren wij een vijfdaagse reis naar Climont waarbij ontmoeting, vrijwilligerswerk en verdieping centraal staan.

## > Habitat for Humanity Roemenië — 26 augustus t/m 2 september

We willen een reis opzetten om huizen te bouwen in Roemenië, om kansarme gezinnen een kans te geven. Met een huis als basis geef je ze een kans om hun leven op oorde te krijgen. Habitat for Humanity heeft goeie samenwerkingscontacten in Roemenië waardoor jouw werk echt zin heeft. In een week tijd bouw je met een groep vrijwilligers huizen voor 70% af.



# Doorlopend aanbod

## > Tent of Nations

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Tent of Nations is doorlopend opzoek naar vrijwilligers om een handje te helpen op de boerderij. Niet alleen vanwege het concrete werk, maar ook omdat hun aanwezigheid bescherming biedt.

## > Masterpeace walks

De dagelijkse drukte loslaten en kennis maken met een andere cultuur, natuur en mensen tijdens een tiendaagse reis met MasterPeace? Tijdens een week wandelen met een groep vanuit Nederland en een groep vanuit het bezochte land is er alle tijd voor ontmoeting, gesprek en kennismaken met alle lokale tradities. Je souvenir van deze reis? Misschien wat spierpijn, maar vooral heel veel mooie herinneringen en indrukken die je nooit meer zal vergeten!

*Heb je zelf een idee, ga je aan de slag met een projectreis, of heb je andere suggesties of vragen? [Neem dan gerust contact met ons op!](#)*

